

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Laat het oude achter je

“Vooruitgaan betekent dat je ziet en dat je leert zien. Vooruitgaan betekent dat je open komt voor nieuwe dingen. Want weet: om vooruit te gaan, moet je het oude kunnen achterlaten.

Heel veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Ze willen altijd iemand die ze zien, projecteren in dat wat ze van die ander kennen of gezien hebben. Ze maken de fout dat ze daarin iets naar voren brengen als: ‘je bent toch zo, ik ken jou toch op deze manier’, en dan zien ze niet wie eigenlijk voor hen staat.

Je zou moeten kunnen loskomen van dat verleden, van die projectie, en weten dat je als een nieuw iemand naar iemand als nieuw kan kijken.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot een verstandhouding komen met anderen’) © Mayil.com